

Kerkebalans 2019

2018 laten we bijna achter ons, wat vliegt de tijd toch voorbij, en 2019 staat alweer in de startblokken.

Natuurlijk hoort daar ook de Kerkebalans bij. In de tweede helft van januari of begin februari van het nieuwe jaar valt de wel bekende envelop weer bij u op de deurmat. Vanuit de Locatieraad doen wij weer een financieel beroep op u om onze mooie parochie te steunen. Als de verwachtingen uitkomen hopen we voor 2018 rond de € 75.000,= uit te komen. Een heel mooi bedrag wat mede door u tot stand is gekomen, dank daarvoor!

Ook hebben we een begin gemaakt om de periodieke schenkingen bij u onder de aandacht te brengen. Van deze fiscaal aantrekkelijke gift is door 15 à 20 personen gebruik gemaakt en ook voor 2019 behoort dit weer tot de mogelijkheden

Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl/giften

Mocht u voor 2019 voornemens zijn uw bijdrage aan de Kerkebalans te willen verhogen kan bovengenoemd wellicht u van pas komen. Iedere bijdrage is overigens van harte welkom of u nu wel of niet gebruik wilt maken van een periodieke gift! Als Locatieraad willen wij u graag op deze mogelijkheid attenderen. Op het nog te ontvangen inschrijfformulier voor de Kerkebalans wordt u de mogelijkheid geboden van deze optie gebruik te maken. De benodigde formulieren van de Belastingdienst zal de kerk u verstrekken, neemt u gerust contact op met ondergetekende. Een vriendelijk verzoek is wel om uw toezegging vast te leggen en weer aan de wijkcontactpersonen mee te geven. Hierdoor krijgen we een duidelijk beeld van hetgeen wat we aan toezeggingen mogen verwachten. Afgelopen jaar is hier wat ruis door ontstaan, nogmaals vul uw formulier in en overhandig deze aan uw contactpersoon. Namens de Locatieraad wens ik u alvast fijne kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2019 toe.

Erik Kampman, penningmeester